

Nieuwe realiteit

Na eind 2012 is onze werkelijkheid veranderd en leven wij in een bewuste TIJD. Alles wordt bewerkstelligd door deze huidige natuurlijke spirituele EVOLUTIE dit is voor onze geestelijke spirituele ontwikkeling INNER proces voor iedereen. Het contact met onze eigen Hoge Zelf Bewustzijn wordt hersteld en dan wordt ons gehele 10delig Zielenhart-Bewustzijn weer actief. Omdat onze eigen Hoge Zelf ook onze tweelingziel is, is ons Zielenhart-Bewustzijn weer compleet. Alles zit in onze levende geestelijke INNER ZELF, is beschermd met de heilige waarheid Geometrie. Maak contact met je Hoge Zelf het is je levende inner ZELF. Wij worden weer bewust van alles en dit vergroot ons Zelf-Bewustzijn enorm. Negativiteiten kunnen niet meer bestaan in deze BEWUSTE geestelijke TIJD. Weet negatieve Aardse polariserende onrealistische energieën kunnen zich niet verder manifesteren. Een Spirituele Transformatie 'ontkracht' negatieve KARMA over religieën en laat deze LOS, die kunnen niet blijven bestaan in deze bewuste TIJD. De Mensheid accepteert weer het Universele waarheid GELOOF = geloofwaardig. Positieve gedachtekrachten VOEDEN ons Zielenhart = onze biologische MOTOR.



Prent © onbekend

Ieder zijn AURA en onder-bewustzijn wordt gezuiverd, en het negatieve denkpatroon wordt losgelaten en wij gaan weer met ons Zielenhart leven. Dit is een hele vredige energie en dat oude denkpatroon kan niet meer bestaan. Laat oude bagage LOS, de inhoud is niets waard, negatief is vergankelijkheid dit is een illusie en verdwijnt met onze HART energie. Ons persoonlijk verleden heeft niets met die werkelijke realiteit van nu te maken, wij leven nu in een bewuste tijdsenergie. Het verleden is NU doorleefd door familiekarma en laat LOS door deze evolutie.

Het verleden heeft geen waarden op het heden, mooie herinneringen zitten in ons DNA en in ons hart en de rest van karma laat je LOS. Vertrouw deze nieuwe energie en dan kunnen wij zelf creëren hoe ons nieuwe leven eruit gaat zien. Onze ogen gaan open voor de "realiteit" vanuit ons verleden. Wij ZIJN nu wel wie wij denken te zijn? Het beste wat wij kunnen doen is, zoek ook naar de mening van je eigen natuurlijk geestelijk/spiritueel leven hier op Aarde. Wij zijn allen op Aarde eerst voor onszelf, om allemaal geestelijk wakker te worden.

Dit is vaak het probleem, de meeste mensen leven niet bewust, zij laten zich "leven" vaak door anderen, wordt assertiever, zodat je ook OP komt voor jezelf. Ons verleden kan heel moeilijk zijn geweest maar zit niet VAST aan je verleden. Transformeer nu al je eigen negatieve denkwijze naar een logisch denken dit hebben we nu nodig. Er wordt respect geëist voor ouderen, maar er moet ook respect zijn voor de jongeren, zij zijn de toekomst, zij zijn diegene die al een hoger bewust hebben dan hun ouders, luister naar die Nieuwe tijdskinderen. De meeste kinderen kregen niet de erkenning van wie ze werkelijk zijn. Zij werden niet gehoord, want hun oprechte eerlijkheid werd niet geloofd en dit vervormd een kind. Weet NU dat jullie wel de waarheid zagen en je ouders toen niet.

Zie het verleden als een ware Leerschool. Gedrag patronen en religieuze invloeden LOS laten uit het verleden. Vroeger was de werkelijkheid anders de Nieuwetijdskinderen hebben geen eerlijke kans gekregen, er was toen ook geen informatie aanwezig zoals wij die nu hebben. Er waren tradities in families die waren toen heilig, nu is alles zo anders omdat we nu weten dat zij toen nog geestelijk/spiritueel onwetend waren over de juiste spirituele waarheid. Probeer begrip te hebben voor die situatie, ouders waren een product van hun verleden. Vergeef je ouders en wij doen dit voor onszelf om al het verdriet los te laten, wij weten nu waarom ouders zo waren. Wat de omstandigheid ook geweest mogen zijn, sluit vrede met het verleden. Ontwaak en wordt bewust om te kunnen INZIEN dat ouders of diegene met wie wij problemen hadden onbewust waren. Zij projecteerde hun eigen nog steeds onbegrepen problemen op anderen en speciaal op de kinderen. Wij kunnen alleen zelf een verandering in ons leven aanbrengen door vooral onze denkwijze te veranderen. Door logisch te denken gaan wij begrijpen waarom dingen toen zijn gebeurt. Het gaat erom om weer geestelijk bewust te worden, iets bewust kunnen begrijpen en het ook kunnen INZIEN.

De kinderen zeggen, ik kan niet meer met mijn ouders praten, want zij willen helemaal niets weten waar ik nu mee bezig ben. Dit is natuurlijk heel kortzichtig van de ouders, maar spelenderwijs kunnen we toch onze ouders de ogen openen, zodat ze toch luisteren, maar niet van, zeg niet ik weet het toch allemaal beter. Heb RESPECT voor ouderen en laat hun weten dat wij ook met respect behandeld willen worden. Blijf geduldig met ouders wat hebben wij te verliezen. Blijf communiceren met vrienden of ouders die niet dezelfde spirituele interesse hebben,

laat hun iets lezen dat jouw aandacht heeft gegrepen, dat komt echt altijd beter over als dat wij dit zelf zeggen, betrek hun in je nieuwe kennis. Weet dat daarom wij allemaal nu naar de Aarde zijn gekomen om anderen met SQ is geestelijke spiritualiteit met hun te delen, start ook je eigen MISSIE nu.

Alle informatie zit nog steeds in onze herinneringen, wij zijn niets kwijt, alleen mogen wij dit weer gaan herinneren door er weer over te lezen en te herkennen, dat is geestelijke bewustwording en wijsheid. Wij hebben deze wijsheid nodig, anders trekt onze geest/spirit zich terug. We kunnen alles zelf veranderen door onze denkwijze te gaan veranderen. Dit is echt niet moeilijk en het zal ons innerlijke vrede geven, want we kunnen zelf kiezen hoe ons leven verloopt. Transformeer negatieve gedachten in positieve gedachten. Als wij zelf klaar zijn kunnen wij andere helpen en daar krijgen wij innerlijke kracht door.

Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:

www.spiritualwisdom.nl