

EGO = Yin + Yang

Iedereen heeft inner Eenheid nodig, betekend je EGO is terug in je Zielenhart. Je EGO hoort IN je zielenhart te zitten, zodat er geen dualiteit meer IN jezelf zit. De Mens was te ver van zichzelf afgedreven, wij zagen alleen de buiten kant en de buiten wereld was belangrijk en NIET wat er binnenin ons zelf aanwezig is. Een EGO is onze inner zelf, wij moesten allemaal leren om weer via ons hart te voelen. Als je vanuit je hart leeft is er ook geen negatieve EGO meer in jezelf. Komen wij weer thuis bij ons inner zelf, dit betekent ons Zielenhart is in balans. Dit wordt werkelijkheid voor iedereen en is er innerlijke VREDE voor eind 2012.



Prent © onbekend

Een EGO heeft 2 kanten op zijn Oosters gezegd Yin en Yang en van beiden heb je de **positieve kant** nodig om in balans te zijn. Als je niet los kun laten is dit een **zwak punt** in je eigen karakter. Het leven ZELF bestaat met iets aangaan of iets beginnen, maar ook om weer iets los te laten om weer opnieuw te beginnen.

Breng ook je eigen EGO dit is jezelf terug naar je 5^{de} Zielenhart dit is je inner MOTOR en dan kunnen er géén negatieve entiteiten bij je komen. Geloof + vertrouwen in je innerlijke KRACHT, dan ben je beschermd met de Heilige waarheid Geometrie. Vertrouw en geloof weer op je eigen Hoge Zelf en dan heb je deze EGO= Yin + Yang Evolutie groei ontwikkeling begrepen.

De eigenschappen van Yin en Yang kun je begrijpen zonder van geslacht te veranderen. Mannen en vrouwen hebben eenzelfde geestelijke INNER ZELF het verschil ken je en dat is kinderen krijgen. Het maakt echt niet uit, of je eigen kern man of vrouw is, je INNER ZELF is bij beide hetzelfde. Daarom is het mogelijk voor mannen en voor vrouwen de beide kanten van Yin en Yang te gaan begrijpen. Het gaat om een innerlijke verandering binnenin je zelf.

Deze evolutiegroei is NODIG. Zodat mannen en vrouwen weer elkaars gelijken worden, want de natuurlijke scheppingsdrang was verstoord. Iedereen MAG eerst aan zichzelf werken. Je mag ook je kwetsbaarheid tonen. Liefde voor je zelf is hard NODIG en STA weer open voor je inner zelf. Deze informatie is ook nodig om **JEZELF** beter te gaan begrijpen, en dat je ook weer gelukkig wordt. Hieronder een paar adviezen, verander jezelf, dan veranderen anderen ook mee.

Kijk objectief naar jezelf, als je die les herkent is die les voor jou bedoeld? Begrijp die les en TRANSFORM iedere les apart in positieve energie en je kunt jezelf ook VERGEVEN omdat je dit niet eerder in jezelf hebt herkend.

POSITIEVE YIN KANT. Het is een zachte voedende energie, heeft niets met vrouw zijn te maken en dit kan door man en vrouw begrepen worden en is gebaseerd op innerlijke kracht dan kan je je gevoelens tonen en over je gevoelens spreken. Gebruik je 10 lichtzintuigen, met geloof en vertrouwen. Leef met je geestelijke SQ spirituele wijsheid. Heb je zelfvertrouwen dan heb je innerlijke kracht. Je kunt voor jezelf opkomen. Je vertrouwt op je eigen hoge zelf en DE waarheid?

NEGATIEVE YIN: Herken je dit in je zelf? Je gebruikt je 10 zintuigen niet? Je hebt geen zelfvertrouwen? Als je gedomineerd wordt, laat je dit **zelf** gebeuren je komt niet op voor jezelf? Perfectionisme is negatief, de waarheid is perfect. Denk je niet goed genoeg te zijn? Denk je een slachtoffer te zijn? Heb je negatieve gedachten? Ben je verlegen en kun je jezelf niet uiten? Trek je teveel aan wat de buitenwereld denkt? Onrecht, heeft niets met jezelf te maken, je LIJD toch zelf mee? Je kunt negatief niet LOS laten? Je bent emotioneel? Ben je overgevoelig? Ben je kwetsbaar? Laat pijn en emoties en angst nu ook LOS.

POSITIEVE YANG kant: Yang energie is een "mannelijke" sterke energie heeft niets met een man zijn te maken. Man /vrouw behoort deze YIN en YANG in zich zelf eigen te maken. Assertief zijn, dit is goed opkomen voor jezelf. Logisch kunnen denken. Je hebt inner kracht. Je kunt duidelijk communiceren. Je uit jezelf goed. Communicatie is het allerbelangrijkste, dan kunnen wij ook onze gevoelens uiten. Je komt dan goed OP voor jezelf en je bent een doener?

NEGATIEVE YANG: herken je dit in jezelf? Je weet zelf alles beter? Je bent blind voor je eigen fouten? Je ziet wel fouten in anderen? Advies wil je nooit aan nemen? Eigen fouten of problemen projecteer je op anderen? Je bent egoïstisch? Je bent dominant? Je denkt in cirkels? Je zit teveel in je hoofd te denken? Je kunt niet voelen met je hart? Je bent niet trots op jezelf? Je hebt geen zelf liefde? Je kunt niet mee veranderen? Je bent eigenwijs en koppig, daarom kun je niets vergeven en vergeten? Je kunt niet loslaten? Je bent jaloers? Het is niet wat je zegt, maar hoe je iets zegt? Je bent oneerlijk? Je bent hard voor jezelf?

Sluit **1** negatieve deur dan kan **1** positieve deur voor je open gaan

Kijk zelf eens of er ook wat voor jezelf bij zit, wat heb je te verliezen, alles doe je toch eerst voor jezelf en misschien kun je er ook nog anderen ermee helpen.

Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:

www.spiritualwisdom.nl