

## Bewustzijns herstellen

Wij kunnen onze “geestelijke” armoede herstellen door geestelijk te geloven en te vertrouwen want daardoor wordt onze Geest opgewekt. Laat dit natuurlijke bezielens proces in jezelf ontvouwen, biedt geen weerstand. Een Evolutie verloopt Natuurlijk, een Re-evolutie is onnatuurlijk en onrealistisch. Door die negatieve Re-evolutie heeft de Mens geestelijke armoede ervaren, want de Mens wist niets van zijn innerlijke geestelijk bewustzijns af. Herstel je eigen inner bewustzijns door geloven en vertrouwen IN je eigen INNER ZELF dat is iedereen zijn levensdoel. Wij komen weer dé geestelijke is spirituele waarheid te weten, ‘bevestigingen’ komen dan uit ons eigen waarheidsbewustzijn. Bewustzijns zijn onze geestelijke spirituele helpers en kunnen wij alleen begrijpen met SQ kennis en wijsheid, zit in iedereen, vertrouwen en geloof hierin. Aardse IQ is beperkt met 5 zintuigen. Met SQ geestelijke spirituele kennis WETEN wij met 10 geestelijke Lichtzintuigen. Wij herkennen onze eigen oorsprong weer en herkennen ook onze eigen spirituele zielsverwanten met ons eigen hart + zielstrilling frequentie. Daarom vraag de waarheid aan je eigen innerlijke zelf, dit is onze eigen Hoge Zelf Bewustzijn en zo komen wij alles weer te weten, want herinneringen zitten in ons eigen DNA.



Prent © onbekend

Onze Geest is een deeltje van het LICHT komt van de Levende SCHEPPER. Daarom respect ook je eigen Geest, zit in je eigen Ziel, dit ben je ook zelf. Dit heeft niets met religie of kerk te maken. Geloof en vertrouwen in je eigen GEEST, wordt je Geest opgewekt. Wij zijn multifunctioneel, alles zit in ons om geheel zelfstandig te zijn. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor onszelf. Werken aan ons zelf is nodig, geneest en zuivert ons Zielenhart is onze geestelijke MOTOR. De Mensheid heeft bij zijn eerste bestaan een 10delig Zielenhart – Bewustzijn gekregen. Daarom geestelijk geloven zit in je 6<sup>de</sup> lichtzintuig en geestelijk vertrouwen zit in je 7<sup>de</sup> lichtzintuig het herstelt je eigen INNER ZELF bewustzijns, weet wij zijn niet leeg van binnen. Het zou goed zijn als wij allemaal meer weten over ons binnenste zelf. Onrust + onvrede + onrecht + onmacht is er omdat wij geestelijk niet goed voor ons zelf zorgen. In ons geestelijk INNER ZELF zitten antennes en horen alles van ons, hoe wij denken en voelen over onszelf. Herstel je eigen Zielenhart door goed te zijn voor jezelf. Herstel komt als wij weer gaan geloven en vertrouwen dan zijn wij weer van binnenuit beschermd.

Onze eigen Geest heeft het LICHT in zich en zit in onze Zielenhart-Bewustzijn. Bezieling bewerkstelligt inzichten, dit krijgen wij via onze geest. Wordt ook bewuster en zachter voor je zelf dan voeden wij ons Inner Kind goed. De Mens is veel meer dan wat wij denken, ieder Mens heeft een binnen IK anders waren wij leeg van binnen en dan kunnen wij niet leven. Onze persoonlijkheid EGO hoort in ons zielenhart te zitten, is onze KERN. Uit onze eigen Geest krijgen wij levens krachten, voel en leef met je hart, dan ben je beschermd, dit komt uit je eigen inner KERN. Kom op voor jezelf en dit is goed zorgen voor jezelf en zo wordt onze Geest weer actief in ons en dan worden onze Bewustzijns ook weer actief.

IN onze Geest zit de werkelijke waarheid. Alles is beschermd gebleven door de Heilige waarheid Geometrie, zodat de werkelijke geestelijke waarheid blijft bestaan. Wordt weer bewust van je eigen Hoge Zelf-Bewustzijn, dan komen wij alles weer te weten. Onze persoonlijke kennis is ook beschermd gebleven, vertrouw + geloof weer IN je zelf. Leef eerlijk en oprecht, leef NU, dan komen er inzichten, leef niet in het verleden, dan kunnen wij niet in het HEDEN leven.

Vergeef jezelf, ook als je denkt dit niet nodig te hebben. Ons eigen inner Kind + Ziel + Geest + Master cellen zijn onze innerlijke antennes en vangen dus alles op. Een vergeving is ervoor, om verlost te worden van de Revolutionaire negatieve “onbewuste” tijd. Iedereen was onbewust/onwetend van dé werkelijke waarheid. Een vergeving doe je dus voor jezelf, zodat je ook je onbewuste leugens en oude dogma's die je onbewust hebt geloofd ook los kunt laten. Zó wordt ons geweten ook gezuiverd. Geloof + vertrouw op DE werkelijke waarheid dat IN ons zelf zit.

Wij veranderen het negatieve verleden niet, wij kunnen wel onze gedachten er over veranderen. Leef MEE, ga niet mee LIJDEN, ga niet in iemand anders zijn negativiteiten zitten. Sta er geestelijk boven en blij dicht bij jezelf en ben zacht/lief voor je zelf, en je doe dit samen met je Zielenhart dan word je leven een stuk lichter. Daarna kunnen wij wel anderen helpen en meeleven als wij zelf hebben begrepen dat wij eerst onszelf in balans mogen brengen. Vertrouw en geloof in je diepste inner zelf, dit voed je eigen levenskracht. Durf te genieten, dit is niet

egoïstisch, dit is kiezen voor je eigen geluk, dan komt de zon weer terug in je zielenhart. Misschien zitten er kleine foutjes in je, die je niet kunt waarnemen, transformeer dit is "iets negatiefs omzetten naar positief". Werken aan jezelf is om bewuster te worden, durf nee te zeggen, durf te veranderen. Veranderingen zijn nodig, anders worden wij geestelijk ziek, daarom EIS ook je eigen natuurlijke geestelijke spirituele VRIJE WIL weer terug het is van jezelf.

Bij kopiëren van deze informatie vermeld a u b deze BRON:

[www.spiritualwisdom.nl](http://www.spiritualwisdom.nl)